

## Clinic Landlevendagen Arnhem

Op zaterdag 14 september stond de kloodmobiel op de landleven dagen in het openlucht museum.

Het thema was oud Holland, daar hoort de oudste sport van Nederland zeker bij.

's Ochtends om 8.00 uur waren we present met de kloodmobiel en 7 vrijwilligers.

We kregen een strategische plek toebedeeld en hebben de kloten ten toon gespreid.

Om 10.00 uur ging het museum open en kwamen de bezoekers langs de kloodmobiel.

Mensen kregen informatie over klootschieten en menigeen heeft een klood geschoten.

In eerste instantie zouden wij een zandweg afgooien maar dat was een te langdurig gebeuren dus uiteindelijk hebben we met belangstellenden een soort verste schot gedaan.

Veel mensen waren enthousiast.

We werden door de organisatie goed voorzien van koffie thee, lunch pakketten etc.

Ook was er voor de vrijwilligers de mogelijkheid en ruimte om zelf rond te kijken op de fair.

Dit hebben we ook allemaal gedaan.

Tevreden over de goede belangstelling konden wij om 17.00 uur met een tevreden gevoel huiswaarts keren. Met de uitnodiging voor volgend jaar op zak.

Het was een leuke dag, met af en toe een bui.

Wij hopen volgend jaar wat extra vrijwilligers mee te kunnen nemen, zodat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen aan het promoten van onze mooie sport.

Ted Jansen, Hanneke & Gerard Aalbers,

Frans Hoek, Gerard Hutten, Bertina Jansen, Sylvia Jansen.



